



Giny  
*“Dierama’s zijn zo  
sierlijk. Een zuchtje  
wind brengt ze  
prachtig in  
beweging”*

**T**ijdens een vakantie in Engeland werd ze op slag verliefd op het bloeiende gras in de prachtige tuinen. Inmiddels is Giny de Jong een van de weinigen in ons land die dierama’s kweekt in haar kwekerij De Jager-tjeshof in Aadorp. Een uit de hand gelopen hobby, zo noemt ze het zelf.

**HEB JE ALTIJD AL KWEKER  
WILLEN WORDEN?**

“Ik heb ooit een beroepskeuzetest gedaan, en daar kwam grappig genoeg zwartetulpenkweker uit! Maar we hadden helemaal geen kwekers in de familie en ik groeide op aan een drukke straat, met een kleine tuin. Ik herinner me wél dat ik als middelbare scholier een moestuintje had en dat ik onder de indruk was van mijn zelf geteelde doperwten; die smaakten zo veel beter dan die uit de diepvries! Ondanks de uitkomst van die test ging ik naar de hotel-school en had ik later mijn eigen automatiseringsbedrijf. Omdat ik door dit werk veel binnen zat en weinig mensen ontmoette, ging ik als vrijwilliger in de moestuin van Kasteel Twickel, vlak bij Delden, werken. Daar ontmoette ik iemand die eenjarige verkocht. Enthousiast geworden, ging ik zelf planten verkopen, vanuit kratjes op de hoek van mijn huis.”



*Uit de stevige,  
grijze bladeren van  
dierama’s ontspringen  
veerkrachtige dunne  
aren met bloemkelkjes  
aan een trosje. Hierdoor  
lijken de bloemen in  
de lucht te zweven aan  
spinnendraden. Hij is ook  
nog eens goed voor bijen  
en hommels.*



*“Vaste planten en eenjarigen kweek ik ook, maar vaak nét even anders dan die je overal kunt krijgen”*

#### EN INMIDDELS RUN JE HOBBY-KWEKERIJ DE JAGERTJESHOF.

“We woonden destijds in een voormalig café/restaurant, ‘Het Jagertje’. Dat hadden we omgebouwd tot woonhuis en de parkeerplaats, zo’n negenhonderd vierkante meter, werd tuin. Ik was altijd al gek op tuinieren en toen we in 2013 een kas neerzetten, besloot ik mijn eigen kwekerij De Jagertjeshof te beginnen. Op vakantie in Engeland had ik bloeiend gras, dierama, gezien en dat vond ik zo prachtig. Via de site van Plant World Seeds bestelde ik alle 28 soorten Dierama’s die ze hadden. Ik ben gaan zaaien en het lukte. Het was mijn doel om alle 44 soorten te kweken, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen alleen de mooiste te zaaien. Ze kruisen onderling makkelijk, dus de dierama’s die ik soortecht wil houden, zet ik apart.”

#### WAT VIND JE ZO MOOI AAN DIERAMA’S?

“In het Engels heten ze Angel’s Fishing Rod, bij ons staan ze ook bekend als



Engelhengel. En daar lijken ze op met hun hangende bloemen aan zeer dunne, maar stevige aren. Ze zijn zo sierlijk! Een zuchtje wind brengt ze prachtig in beweging. De Engelsen namen ze ooit mee uit Zuid-Afrika. Daar groeien ze op berghellingen, waar vocht niet blijft staan. Daarom doen ze het goed in de doorlatende zandgrond in Twente. In het voorjaar willen ze veel water, omdat er dan in Zuid-Afrika veel regen valt. Mijn favoriete dierama is de Pulcherrimum, wat ‘heel mooi’ betekent. Deze soort kan variëren in bloemkleur van wit tot purperroze.”

#### HEB JE NOG ANDERE PLANTEN IN JE ASSORTIMENT?

“Ik kweek ook vaste planten en eenjarigen, maar vaak nét even anders dan die je overal kunt krijgen. Als ik op een website zaden van onbekende planten zie, bestel ik ze. Ik ben zelf gek op Penstemons, daar heb ik er veel van in mijn assortiment. Ik vind het ‘t allerleukst als mensen door mijn voorbeeldtuin lopen en genieten van planten die ze niet kennen. Daarom wil ik iedereen meegeven: probeer eens wat anders in je tuin! En heb geduld bij het tuinieren. Koop planten die nog niet in bloei staan en die rustig zijn opgekweekt. Probeer ook eens zelf te kweken, want het is zo leuk om een paar zaadjes in de grond te stoppen en er vervolgens een hele zomer plezier van te hebben.”

[jagertjeshof.nl](http://jagertjeshof.nl)

HAAR & MAKE-UP: RONALD HUISINGA

#### ONMISBAAR

“Mijn knippertje voor het maken van stekken, maar ook voor het weghalen van bloemen. Er zit een goede veer in, waardoor je er snel mee kunt werken en het ligt lekker in de hand door het rubberen handvat. En mijn harkje: een smal driepootje met een lang handvat. Daarmee kun je heerlijk op je knieën onkruid wieden tussen de planten zonder ze te beschadigen.”

#### GINY’S DIERAMA-KWEEKCURSUS

© **Zaaien** Zaai dierama’s vanaf het vroege voorjaar in gewone zaai- en stekgrond. Dat kan in boterbakjes waar gaatjes in de bodem zijn geprikt. Zaai de zaden ondiep, dek slechts af met een dun laagje grond. Geef ze de tijd, ze ontkiemen soms onregelmatig – tussen de twee weken en twee maanden. En gebruik alleen verse zaden die mooi roodbruin van kleur zijn en stevig aanvoelen.

© **Planten** Verspeen de plantjes als ze groot genoeg zijn in wat diepere trays of potten, want het knolletje zit diep. Probeer de wortels zo min mogelijk te beschadigen. De eerste bloei kan al na twee jaar zijn, maar dan moet de plant wel voldoende groot zijn. Heb je maar één bladpaar, dan kun je een eventuele bloemstengel er beter uit knippen, hoe jammer ook. Het knolletje dat gebloeid heeft sterft namelijk af, en dan moeten er

al nieuwe knolletjes gevormd zijn, zodat de plant daarna weer verder kan groeien.

© **De beste plek** Dat is vooraan in de border tussen wat lage beplanting, zoals Campanula rotundifolia of lage geraniums. Zet ze op een zonnige plek in doorlatende grond, waar in de winter geen vocht blijft staan. Geef in het voorjaar extra water, zeker als het droog is, want dan krijgen ze in het gebied van oorsprong veel regen. Eind april een beetje organische meststof erbij met weinig stikstof, en wat meer kalium. Later in het jaar eventueel nog eens bijmesten.

© **Bloeitijd** Er zijn soorten, zoals de Dierama medium, die al in mei bloeien. Maar de meeste bloeien in juni of juli. Is het een langere periode heel warm, zorg dan dat de knollen van de planten niet helemaal uitdrogen.

[dierama.nl](http://dierama.nl)